



Beste kinderen van de Martin Luther Kingschool en de Hildebrandschool,

Zoals jullie weten zijn wij weer aangekomen in Nederland. Het pietenhuis is weer helemaal vol met Pieten. De inpakpieten hebben de hele zolder in gebruik. De keuken ruikt al heerlijk naar pepernoten en de dakpieten zijn al druk aan het oefenen om alle pakjes weer te bezorgen.

Sinterklaas heeft voor jullie een bijzondere vraag.

Hij vraagt of er op jullie school een plekje is, waar Piet Picasso, onze kunstpiet, in alle rust aan zijn mooie schilderijen kan werken.

Er is namelijk geen ruimte meer voor hem in het grote Pietenhuis.

Zouden jullie, Piet Picasso, een gezellige werkplek kunnen geven, met wat verf en wat kwasten en misschien met mooie lijstjes?

Daar zou je Piet Picasso heel blij mee kunnen maken.

Op 27 november mogen alle kinderen op jullie school hun schoen zetten. Wij kunnen dan meteen om een hoekje gluren, om te kijken of het gelukt is om Piet Picasso een mooi atelier te geven.

Tot gauw,

Groetjes van de Hoofdpiet

